

*H*ebt u zich wel eens afgevraagd waarom wij eigenlijk koken? Geen enkel ander levend wezen doet dat. Een vuurtje stoken, voedsel verhitten, zout en peper erbij en eten maar. Een olifant zul je niet betrappen op kokkerellen. Een kat lust zijn muis rauw. Muggen willen alleen maar vers bloed. Alleen mensen zwaaien met pannen en koken hun voedsel stuk. Hoe komt dat? Lees het in **Het supermarktparadijs**.